

BIJEENKOMST 6

BIJEENKOMST 6: GEESTELIJKE STRIJD

SLEUTELVERS:

**'ONZE STRIJD IS NIET GERICHT TEGEN MENSEN
MAAR TEGEN ... DE KWADE GEESTEN IN DE
HEMELSFEREN'** (EFEZIËRS 6:12)

BENODIGDHEDEN:

- Computer met luidsprekers
- **Opmerking voor leiders:** Van alle bijeenkomsten van de Prayer Course is deze bijeenkomst mogelijk de meest controversiële, maar zij is ook van essentieel belang. Sommige groepsleden staan misschien erg sceptisch tegenover het hele idee van Satan en demonen, terwijl anderen die realiteit uit eigen ervaring kennen. Alle christenen zijn het eens over de realiteit van geestelijke strijd maar we verschillen van mening over hoe we precies moeten vechten! Om die reden is deze bijeenkomst met opzet simpel gehouden. We behandelen alleen de principes waar alle christenen het over eens kunnen zijn.

(5 MINUTEN) WELKOM

DOEL: ER VOOR ZORGEN DAT IEDEREEN ZICH WELKOM VOELT

- Welkom bij de laatste bijeenkomst van de Prayer Course.
- **Vandaag:** Geestelijke strijd.
- Begin met gebed.

(15 MINUTEN) HIGHLIGHTS UIT DE VIDEO

DOEL: OGEN TE OPENEN VOOR DE REALITEIT VAN GEESTELIJKE STRIJD EN VOOR HOE WE KUNNEN WINNEN!

- In gebed kan niemand een pacifist zijn. We zijn verwickeld in een geestelijke strijd tegen 'de wereld, het vlees en de duivel'.
- We leven in de periode tussen de overwinning van Christus aan het kruis en zijn wederkomst, het moment waarop het lijden en de zonde voorgoed geëlimineerd worden.
- In de tussentijd bidden we dat Gods Koninkrijk komt in verlossing, genezing, gerechtigheid, verzoening en schoonheid.

(20 MINUTEN) GESPREK

DOEL: IEDEREEN ONDERSCHIEDT DE GEESTELIJKE WERKELIJKHEID IN HUN DAGELIJKS LEVEN

- Wat sprak je aan in de video?
- Welke vragen riep de video bij je op?
- Het 'onderscheiden van wat wel en niet van de Geest afkomstig is' is een van de gaven van de Geest, die in 1 Korintiërs 12 worden opgesomd.
 - » Wat zie je de Heilige Geest doen in je werkomgeving/school/universiteit/straat/familie?
 - » Wat zie je Satan doen in je werkomgeving/school/universiteit/straat/familie?
- Pete zei dat het over het algemeen beter is om 'zaad te zaaien', dan 'onkruid te wieden'. Hoe kun je de dingen zegenen die je de Heilige Geest ziet doen?
- Hoe zou je als een 'tegengestelde geest' kunnen leven, waarbij je de demonische strategieën en de culturele bolwerken die je ziet neutraliseert?

(15 MINUTEN) DOEN

DOEL: HET 'ZWAARD VAN DE GEEST, DAT WIL ZEGGEN GODS WOORDEN' HANTEREN IN GEESTELIJKE STRIJD

- **Het bidden van de beloften:** 'Je kunt geen hoger of doeltreffender gebed bidden dan, geleid door de Heilige Geest, naar het Woord te gaan, beloften te zoeken die op jou en je situatie van toepassing zijn en vervolgens te zeggen: Heer, U hebt het gezegd, dus zult U het ook doen.' - Derek Prince¹

¹ Derek Prince, *Secrets of a Prayer Warrior (Leer bidden)* (Chosen Books, 2009)

- **Beloften van God:** De beloften van God leren opeisen is een van de krachtigste manieren waarop we kunnen bidden, omdat we dan zeker weten dat we bidden in overeenstemming met zijn doelstellingen en dat we het 'zwaard van de Geest, dat wil zeggen Gods woorden' hanteren.
 1. Vraag de groepsleden om te denken aan een specifiek, satanisch bolwerk in hun eigen leven, hun familie, hun werkplek of elders in de wereld.
 2. Vraag ze vervolgens om een belofte in de Bijbel te zoeken die dat bolwerk aan de orde stelt.
 3. Herinner de groep aan de autoriteit die ze in Christus bezitten. Nodig iedereen uit om op te staan en samen hardop uit te roepen naar God, waarbij ze de belofte opeisen en de belofte specifiek koppelen aan het probleem waar ze aan denken.
 4. Sluit af door elkaars handen vast te houden en te bidden voor de groep, waarbij iedereen eensgezind bidt dat het Koninkrijk van God zal komen.

(5 MINUTEN) GROEIEN

- **Conclusie:** Hoewel dit het einde is van de Prayer Course, kan dit ook het begin zijn van een geweldige, levenslange reis vol blijdschap. Psychologen zeggen dat het je ongeveer veertig dagen kost om een gewoonte aan te leren. Probeer daarom te volharden in een aantal van de gebedsvormen die tijdens deze cursus zijn onderwezen, net zolang tot het 'heilige gewoonten' zijn geworden, die je onophoudelijke gebedsleven verrijken en versterken.
- We bidden vanuit een positie van dankbaarheid, hoop, geloof en overwinning. Gebed begint met aanbidding, 'laat uw naam geheilgd worden' en eindigt met aanbidding: 'Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid.' Op een dag zal er geen geestelijke strijd meer zijn, geen teleurstellingen en zal luisteren naar God makkelijk zijn. De mensheid zal opnieuw dagelijks met God wandelen en praten, volledig opgaand in verbazing, liefde en lofprijs.
- Bezoek een 24/7-gebedsruimte of een soortgelijk gemeenschappelijk gebedsevenement dat op je agenda staat.

VOOR WIE DIEPER WIL GAAN: EXTRA MATERIAAL

(20 MINUTEN) VERDIEPEN

DOEL: ONZE HUIDIGE WORSTELINGEN BEZIEN VANUIT DE OVERWINNING VAN CHRISTUS EN ONZE AUTORITEIT IN HEM

- **Lees samen:** Efeziërs 6:10-20

- **Gesprek:**
 - » Hoe geeft het beeld van de wapenrusting ons inzicht in de vraag waar en hoe we worden aangevallen?
 - » Hoe hanteer je op praktische wijze het 'zwaard van de Geest, dat wil zeggen Gods woorden'?
 - » Wat bedoelt Paulus volgens jou met 'de heersers en de machthebbers' en waar zie je die aan het werk in de wereld van vandaag?
- In deze tijd zien we 'de heersers en de machthebbers' misschien aan het werk in:
 - » de mensenhandel
 - » onderdrukking en corruptie door en in de regering
 - » buitensporige hebzucht en consumentisme
 - » instellingen waar sprake is van systematisch misbruik en wetteloosheid
 - » multinationale ondernemingen die ervoor kiezen om mensen en de planeet te misbruiken.

VIER PRINCIPES ALS JE JE BEZIGHOUDT MET GEESTELIJKE STRIJD

1. **Autoriteit** – onthoud dat God je 'een plaats heeft gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus'.
2. **Zegenen** – niet vervloeken. Vergeet nooit dat je te maken hebt met echte mensen, die bemind worden door God. Probeer daarom altijd positief en niet negatief te bidden. Er zullen momenten zijn waarop je de vijand rechtstreeks moet aanspreken, maar de algemene regel is dat je niet naar hem op zoek gaat. Probeer goede dingen te bidden voor mensen en situaties, in plaats van dat je tegen slechte dingen bidt. Het is de 'volmaakte liefde' die de angst uitsluit en in de lijst met geestelijke wapens noemt Paulus slechts één aanvalswapen - het woord van God.
3. **Gezond verstand** – Een groot geschenk dat God wil geven aan veel christenen is gezond verstand. Is er een praktisch antwoord, een medische verklaring?
4. **Onderscheiding** – Onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, is een onmisbare gave. Soms zal de Heer ons helpen, zodat we precies weten hoe we moeten bidden en wat de aard van het probleem is. De kwestie overleggen met andere verstandige gelovigen kan heel goed deel uitmaken van het proces van het onderscheiden.

EXTRA BRONNEN NUTTIGE CITATEN EN ILLUSTRATIES

- **Een senior demon schrijft:** 'Ik had eens een patiënt, een solide atheïst, die de gewoonte had om te lezen in het British Museum. Op een dag, terwijl hij aan het lezen was, zag ik hoe een gedachtegang de verkeerde kant op ging... Als ik de kluts kwijt was geraakt en geprobeerd had om argumenten ter verdediging naar voren te brengen, dan zou ik het verloren hebben. Maar zo dwaas was ik niet. Ik viel onmiddellijk dat deel van die man aan, waar ik de meeste controle over had: ik stelde voor dat het tijd was om te lunchen... Toen hij eenmaal buiten stond, had ik de strijd gewonnen... Hij zit nu veilig in het huis van onze vader (de duivel).' - C. S. Lewis ²
- '[In Christus] bevinden we ons aan Gods zijde, opgewekt met Hem en om die reden opgewekt tot de plaats waar de beslissingen in zijn regering worden genomen. En dat is wat plaatsvindt in ... christelijk gebed ... We bevinden ons dan bij de regeringszetel, bij de kern van het mysterie en de doelstelling van elke gebeurtenis.' - Karl Barth, theoloog ³
- 'Alles, maar ook alles, wat het ook mag zijn, zal goedkomen.' - Juliana van Norwich, veertiende-eeuwse non ⁴

VERHALEN

- **Verhaal over 'de heersers en de machthebbers'**
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog preekte een Duitse predikant genaamd Helmut Thielicke de volgende krachtige boodschap, getiteld 'red ons uit de greep van het kwaad,' slechts enkele dagen voor de bevrijding door oprukkende geallieerden: 'Dierbare vrienden, in onze tijd hebben we veel te veel contact met demonische machten; we hebben gevoeld en gezien hoe mensen en hele bewegingen ontaard zijn en gecontroleerd worden door mysterieuze, helse machten, die hen leiden naar plaatsen waar ze helemaal niet heen wilden; we hebben al te vaak gezien hoe een vreemde geest mensen kan beïnvloeden en het wezen van mensen kan veranderen - mensen die daarvoor misschien heel fatsoenlijk en redelijk waren, maar nu aangezet worden tot wreedheden, tot grootheidswaanzin en tot woedeaanvallen, waartoe ze daarvoor nooit in staat waren; ... we ervaren hoe reëel en bijna tastbaar de boze geesten in de lucht zijn, hoe een onzichtbare hand een onzichtbare beker gif doorgeeft van land tot land, om ze in verwarring te brengen.' ⁵

MEER BRONNEN

- C.S. Lewis, *Brieven uit de hel*
- Ed Silvoso, *Opdat niemand verloren gaat*

² C. S. Lewis, *The Screwtape Letters (Brieven uit de Hel)* (HarperCollins, 2002), blz. 3

³ Karl Barth, *Christian Dogmatics III/3*, blz.287

⁴ Julian of Norwich, *Revelations of Divine Love* (Penguin Classics, 1998), blz. 22

⁵ Helmut Thielicke, *Our Heavenly Father: Sermons on the Lord's Prayer* (Harper & Bros, 1960), blz.110.